



1982





## Jeugtrio 1982:

### Prinses Yvonne I van de Hoek

#### Adjutant Nicole van den Broek

#### Adjutant Nancy Seelen



Wie miene pap in 1971 prins woort, bin ik gebaore. Ik wis toen nog neet waat mich baove de kop hong. De ganse vereniging haet mich met vuuël trala laote inschriève op 't stadhoès.

Ze hadde ein leedje gemak (Jeu Titulaer) met dees teks:

*Ós leef Yvonne*

*Wao weej zoeë blie mei zien*

*Brach doèzend zónne*

*Heej in de Wien*

*Ós leef Yvonne*

*Dae leuke blaag*

*Brach doèzend zónne*

*In dees vastelaovesdaag.*

Vanaaf daen tièd bin ik de geschiedenis in gegaon as Prinses Wienia! Toen veur 't ièrst, in 1982, de jeugprins, adjudante en Raod woort georganiseerd, woort mich gevraog of ik de ièrste jeugprinses woel waere. Det heb ik toen gedaon. Ut ièrste jeugtrio bestond oèt: Yvonne van de Hoek, Nicole van de Broek en Nancy Seelen. Ut waas zier geslaag, want vanaaf daen tied is 't ein tradisie gewaore.

Idder jaor met vastelaovend waer ik oètgenueëdig veur de privé-resepsie, dae hiël gezellig is. Prins en adjudante kómme ouk idder jaor op miene verjäärdaag.

Ik haop det dit nog vuuël jaore door meug gaon.

Prinses Wienia

*Kantteikening redaksie: Yvonne kreeg beej ut duipsel de name:*

*Yvonne – Theodora – Wienia*